

## Formandens beretning for sæsonen 2012–2013

Sikke en sæson, det er jo svært at få armene ned ☺

Som danske mestre er det jo meget svært at ønske sig mere, men beretningen skal jo omhandle hele sæsonen, derfor vil jeg tage udgangspunkt i en mørk tirsdag aften i Holstebro. Vi har efterhånden oplevet mange ting med spillerne/klubben og har støttet dem i med og ikke mindst modgang. Alligevel står den tirsdag aften meget meget klart i erindringen når jeg tænker på sæsonen 12–13. Det er svært at beskrive hvorfor netop denne kamp er så speciel, tror det var en sammensmeltning af flere ting; vi havde lige vundet over Tvis i pokalen, vi var ikke mange på lægterne den aften, men det var en kamp som alle forventede vi ville vinde uden de store problemer. Kampen startede fint, men i pausen skete der et eller andet; holdet kom på banen som forvandlede og med forrige sæson i baghovedet, tror jeg mange tænkte...ikke nu igen. Vi tabte kampen, ikke verdens værste resultat. Det er ingen skam at tabe i Holstebro, men MÅDEN de tabte på gav mange bekymringer om den fortsatte sæson. Og for første gang i de år vi har arrangeret busture oplevede jeg noget helt utroligt. INGEN sagde noget hele vejen hjem til Aalborg. Jeg var altså ikke den eneste som havde en mærkelig fornemmelse i kroppen, og for første gang overvejede jeg om vi virkelig gad bruge så meget tid på fanklubben, når det nu var tydeligt at spillerne ikke engang gad bare give sig en lille smule?? Heldigvis gik det jo helt anderledes ☺

Vi har over sæsonen haft nogle rigtig gode arrangementer og vi håber vi kan følge op i denne sæson, måske med et enkelt eller to tilbud mere. Vi har et par ideer som vi arbejder med. Skønt at se vores medlemmer også begynder at deltage i disse ting og ikke kun busturene. Vi har på busturene haft flere deltagere, men vi har plads til endnu flere. Jo flere vi er i busserne, jo billigere kan vi lave turen. Har i gode ideer til arrangementer, så lad os høre fra jer. Vi tager altid gerne imod, både ris og ros.

Når jeg tænker tilbage på slutspillet så har det jo været helt fantastisk. Alle kampe blev spillet med et overskud som sjældent set, og der var mange folk med på busturene. Det var en fornøjelse. Tror mange fortryder at de ikke var med i Brøndby den sidste slutspilskamp. Den gav håb om, at der var noget stort på vej. Og jeg skal love for vi fik noget at se til, semifinalen på Mors var jo også lidt af en opgave, da vi slet ikke havde de billetter til rådighed som vi plejer. Og jeg tror roligt man kan sige at der ikke kunne være flere i hallen da vi kom... desværre tabte vi kampen, men i den kulisse og som kampen så ud undervejs. Så kan vi være godt tilfredse med vi kun tabte med to mål.

Og hvis nogen har sagt at det kan være lidt en "tam" oplevelse at gå til håndbold i Gigantium, så håber jeg de var til stede i isarenaen den søndag. Hold da op hvor gav publikum den gas. Jeg havde aldrig oplevet en bedre kulisse. Det var fantastisk. Men der skulle kun gå under en uge, før det blev endnu bedre. Ja, jeg havde gerne svoret efter semifinalen, at nu bliver det ikke bedre.. MEN det gjorde det. Jeg har aldrig oplevet en federe kulisse i Danmark end den lørdag i Gigantium. ALLE var med fra start, i heppede, råbte, klappede og buede. Ja så meget at selv Kasper Hvidt til sidst måtte sige i en time

out; FUCK nu de tilskuere! Og han har altså oplevet MANGE vilde udebaner. Håber i vil tage noget af den "vildskab" med ind i Gigantium når vi starter den nye sæson. Så går vi endnu en stor sæson i møde. Og spillet på banen.... Ja det var jo kort sagt fantastisk.

Da vi snakkede med spillerne efter kampen var de meget imponerede over at der allerede var tilmeldt 150 til finalekampen som skulle spilles i Brøndby søndagen efter. Og det var vi faktisk også, vi havde slet ikke troet på at der kunne sendes mere end en bus af sted. MEN hvad jeg heller ikke vidste, var at jeg (og resten af bestyrelsen) nu havde travlt fra vi gik hjem lørdag aften til vi kørte fra Gigantium søndag middag ☺

For sikker en opbakning der var den søndag aften i Brøndby, der gik ikke lang tid før både Koldingspillerne og fansene opgav. Vi var simpelthen helt suveræne både PÅ og UDENFOR banen. Jeg håber at turen til Brøndby har givet flere lyst til at deltage på vores busture. Spillerne og trænerne har sagt det tit. Det GØR en kæmpe forskel, når de går på banen og ser vi er til stede i hallen. At spillerne vælger at give os 10000,00 kr. fra deres bødekasse, beviser det vel bedre end noget andet.

Jeg kan blive ved med at snakke om de skønne skønne dage i maj, håber i alle har minderne frisk i erindring. Det var ganske enkelt fantastisk. Og har i ikke allerede har læst Nicolais fantastiske opsummering af dagene, så kan du gøre det her; <http://aahs.dk/2013/05/29/et-uforglemmeligt-kapitel-i-eventyret/> Har du allerede læst den, så gør det bare igen, den er helt sikkert et gensyn værd.

Så husk nu, det er tilladt at give den MAX gas, også når vi er tilbage i Gigantium. Det GØR en forskel på banen.

Jeg vil slutte beretning med at sende en tak til alle vores medlemmer, vi var her ikke uden jer. Der skal også en tak af sted til resten af bestyrelsen. I gør et kæmpe stykke arbejde. Og til sidst en stor tak til Jan Larsen, fordi du havde modet til at tro på os, da vi henvendte os dengang for snart 4 år siden. Ja selvfølgelig en KÆMPE stor tak til alle på kontoret og ikke mindst spillerne, netop fordi sæsonen blev meget meget bedre end den så ud til, den mørke tirsdag aften i Holstebro.

Med ønsket om en fantastisk sæson i 2013/2014

Tina Østergaard

Formand

Aalborg Håndbold Support